

Folkeoplysning og frivillighed – kun for de stærke?



Ved sekretariatsleder
Martin S. Pedersen

Folkeoplysningens formål:

*"Det er folkeoplysningens kerneopgave at give mennesker **redskaber til at begå sig i den tid og det samfund, de lever i, så den enkelte ikke bare bliver en passiv tilskuer til tilværelsen, men i stand til aktivt at leve i et moderne samfund**"*



Definition af socialt udsatte:

*"**Personer, der lever i samfundets yderkanter**, personer, der ofte har et dårligt helbred, der sjældent har en tilknytning til arbejdsmarkedet, og som ikke drager nytte af samfundets almindelige tilbud til borgerne.*



The perfect match – eller ?

Socialt udsatte **kan** og **vil** dyrke idræt, hvis det sker på deres præmisser



- Let **tilgængelige**, fleksible, **rummelige** og gratis idrætstilbud
- Fokus på **idræt**, og ikke på at sundhed, at blive arbejdsmarkedsparat eller ud af misbrug
- **Engagering** af lokale **aktører** til at understøtte aktiviteterne og fælleskabet med medarbejder resurser og økonomi
- Aktiviteten er **frivillig**, rummelig og **demokratisk**
- Det er muligt at tage ansvar og engagere sig

Spillerne er del af et **(u)forpligtende** fælleskab , hvor de engagerer sig som **frivillige** og tager **ansvar**



- Der er mulighed for at de udsatte deltagere kan **bidrage** med deres **kompetencer** og **talenter**.
- Det er **dagsformen** for den enkelte, der bestemmer omfanget af den frivillige indsats
- Deltagerne tager **ejerskab** og **ansvar** for fælleskabet



Folkeoplysningsloven er en *barriere* for udsattes foreningsdeltagelse

- Udsatte har ikke forudsætningerne for at varetage de formelle opgaver i en forening.
- Udsatte er ikke interesserede i at melde sig ind i eksisterende foreninger for "almindelige" mennesker og "almindelige" mennesker vil ikke have udsatte i deres foreninger
- Udsatte kan ikke se meningen og formålet med at danne en forening.
- De resursepersoner og lokale aktører der bakker op om idrætsfællesskaberne vil ikke være med til at understøtte foreninger for udsatte



Men det kan lade sig gøre

- De udsatte har ikke forudsætningen for selv at etablere og drive en forening, men det kan lade sig gøre med massiv støtte til de administrative opgaver.



Og hvad er konsekvensen så?



Fodbold for socialt udsatte

Konsekvensen af, at udsatte ikke opretter foreninger er at deres idrætsdeltagelse er kendetegnet ved følgende vilkår:

Lokale idrætsfælleskaber

- Markedspris for bane og halleje
- Intet tilskud for "medlemmer"
- Det kan være svært at få adgang til hal og bane faciliteter
- Der kan ikke søge idrætspuljer gennem DGI og DIF

Landsdækkende foreninger/organisationer indenfor udsatte idrætten

- Ikke er anliggende for kulturministeriet at understøtte idræt, hvis det ikke er baseret på foreninger.
- Er ikke et anliggende for idrættens hovedorganisationer så længe at målgruppen af særligt udsatte ikke kan rummes i foreningsidrætten



- **Idrætsfællesskaber** udenfor foreninger anderkendes ikke som **idræt** eller folkeoplysning.
- **Folkeoplysningsloven** er indrettet til at styrke idrætsaktiviteter for **ressourcestærke** borgere
- Der er behov for at udvikle bedre **støtteformer til grupper**, der ikke passer ind i den traditionelle foreningsramme, hvis vi skal give udsatte bedre muligheder for at være aktive medborgere.

